

KINDERZONDAGSBRIEF

Nr 46 - 7 maart 2021

Jezus is de weg naar de Vader

Inleiding

Vorige week lazen we hoe Jezus – vlak voor het Paasfeest – de voeten van zijn leerlingen waste en hen vroeg om zijn voorbeeld te volgen. Op dat verhaal volgt eerst een stukje over Judas die Jezus zal uitleveren, vervolgens zegt Jezus tegen de leerlingen dat Hij niet lang meer bij hen zal zijn. Eerder had Hij al in het openbaar uitleg gegeven over de unieke manier waarop Hij met God de Vader verbonden is, en over de betekenis van zijn dood en opstanding. De redevoering die nu volgt is speciaal bedoeld voor de leerlingen en voor mensen die later in Hem gaan geloven. Het is zijn testament voor de kerk van alle tijden. Jezus wisselt tussen bemoedigingen, waarschuwingen en de oproep om zijn woorden en daden na te volgen. Daarbij staan verschillende thema's centraal: Jezus en God de Vader horen bij elkaar, je kunt ze niet van elkaar scheiden. Door Jezus zijn ook zijn volgelingen met de Vader verbonden, en met elkaar. En de basis van al deze relaties is liefde

Je mag vandaag het derde vakje op de poster open maken!



Gebed

Goede God,
Stap voor stap gaan wij op weg naar Pasen.
In deze weken horen we over Jezus
die steeds een voetafdruk van Zichzelf achterlaat op de wereld.
In elke voetafdruk ontdekken we
hoe groot uw liefde voor ons is.
Vandaag horen we dat Jezus te vertrouwen is.
Hij laat zijn vrienden niet in de steek, maar gaat weg
om een plaats klaar te maken voor hen bij God.
Bij Jezus is plaats genoeg. Ook voor ons.
Hij wil voor ons de weg zijn en het leven.
Help ons om die waarheid te begrijpen.
Amen

Bijbelverhaal

Jezus brengt je bij zijn Vader

Het is de avond vóór het Paasfeest, en Jezus en zijn vrienden zijn met elkaar aan het eten. Het is altijd fijn als ze met elkaar eten. Maar vanavond is alles anders. De vrienden van Jezus zijn een beetje verdrietig. Want Jezus is zo ernstig. Hij heeft zonet zomaar hun voeten gewassen. En daarna zei Hij dat Hij gevangengenomen zou worden en dat Hij zou sterven. De vrienden van Jezus snappen er niks van.

‘Lieve vrienden,’ zegt Jezus. Hij steunt op zijn elleboog en kijkt de tafel rond. ‘Het duurt niet lang meer, dan moet ik bij jullie weg. En jullie kunnen niet met Me mee.’

‘Maar waar gaat U dan heen?’ vraagt Petrus.

‘Ik ga ergens heen waar jij nu nog niet kunt komen,’ zegt Jezus.

Petrus kijkt beledigd. Is Jezus soms van plan om naar een gevaarlijke plek te gaan? En denkt Hij dat Petrus niet mee durft? Petrus durft alles!

‘Nou, ik wil met U mee!’ zegt Petrus. ‘Echt waar! Ook als het heel gevaarlijk wordt. Zelfs als ik dan moet vechten en doodga. Dat heb ik voor U over.’



Jezus schudt zijn hoofd. Hij ziet er een beetje verdrietig uit. ‘Petrus,’ zegt Hij, ‘dat denk je nu. Maar jij zult Me in de steek laten.’

‘Wat?!’ roept Petrus uit.

Jezus zucht. Dan gaat Hij rechtop zitten en neemt een slokje wijn. ‘Vrienden,’ zegt Hij, ‘luister goed. Ik heb jullie al verteld dat ik binnenkort zal sterven. Dat is heel moeilijk, en daar zijn we allemaal verdrietig over. Maar ik wil jullie er wat meer over vertellen. Ik wil jullie iets vertellen over de plek waar ik naartoe ga, als ik sterf. Als ik sterf, ga ik terug naar het huis van mijn Vader. Weten jullie waar mijn Vader woont?

In de hemel.

Ik kan jullie dus niet zomaar meenemen. Maar jullie hoeven niet bang te zijn. Vertrouw op God. En je kunt op Mij vertrouwen. Ik doe altijd wat ik zeg.

En dit belof ik: in het huis van mijn Vader is plek voor heel veel mensen. Ik ga er naartoe om voor jullie een plaats klaar te maken. En als ik daarmee klaar ben, kom ik terug. Ik kom jullie ophalen, en dan zijn we weer samen. Voor altijd. Jullie weten al langs welke weg ik naar mijn Vader toe zal gaan.’

Tomas, die net een hap wilde nemen, legt zijn stuk brood neer. ‘Huh?’ zegt hij verbaasd. ‘Dat weten we helemaal niet. We weten niet eens waar U naartoe gaat, Jezus! Hoe kunnen we dan weten langs welke weg U gaat?’

Jezus glimlacht. ‘Ik ben de weg,’ zegt Hij. ‘Bij Mij is de waarheid, bij Mij is het leven.’ Tomas krabt aan zijn wang. Hij probeert het te begrijpen. Maar het is wel heel erg moeilijk. Jezus is toch geen straat? Of een weg waarop je kunt lopen? Dat kan helemaal niet. Een mens is geen weg.

‘Ik snap dat je het lastig vindt, Tomas,’ zegt Jezus. ‘Ik zal het anders uitleggen. Wil je naar God toe? Wil je op een dag ook bij mijn Vader in de hemel wonen? Dan moet je in Mij geloven. Als je in Mij gelooft, dan is het net of je op een weg loopt die uitkomt bij God.’

‘Oooo,’ zegt Tomas. ‘Nu begrijp ik het. Een beetje.’

‘Hoe is uw Vader eigenlijk?’ vraagt Filippus. ‘Want we hebben Hem nog nooit gezien natuurlijk.’ Zijn vrienden knikken. Jezus kennen ze goed. Maar Jezus’ Vader hebben ze nog nooit gezien. En als iemand iets over God kan vertellen, is het zijn Zoon wel.

‘Ha,’ zegt Jezus. ‘Als je Mij kent, weet je ook wie God is! God is mijn Vader. We lijken precies op elkaar. God houdt zoveel van jullie. Net zoveel als Ik van jullie houd!’

OM TE WETEN

Huis van mijn Vader

Jezus zegt dat Hij weggaat om een plaats voor de leerlingen klaar te maken in het huis van zijn Vader. Wat bedoelt Hij daarmee? Gaat Hij weg om een echt huis op te knappen? Om meubels neer te zetten en gordijnen op te hangen? Nee, niet helemaal. ‘Het huis van mijn Vader’ is de plek waar God woont. Hoe die eruitziet, weten we niet. Maar waarschijnlijk zijn er geen meubels en gordijnen nodig 😊 Dat Jezus een plaats klaarmaakt, betekent dat mensen die in Hem geloven voor altijd bij God mogen horen. Door Jezus weten ze hoe ze bij God kunnen komen. Johannes de schrijver Johannes schrijft over het leven van Jezus, net als Matteüs, Marcus en Lucas dat doen. Vaak lijken hun verhalen op elkaar. Maar niet altijd!



Johannes de schrijver

Johannes schrijft op zo’n manier dat je goed moet nadenken over wat hij bedoelt. Bijna altijd is er meer dan één betekenis. Jezus spreekt bijvoorbeeld over brood dat leven geeft. Daarbij kun je natuurlijk aan gewoon brood denken – om te leven, heb je tenslotte eten nodig! De mensen in de tijd van Jezus dachten ook aan het manna dat de Israëlieten in de woestijn van God hadden gekregen. Maar Jezus bedoelt ook nog iets anders: net als het manna is Hij door God naar de mensen gestuurd, maar Hij zorgt er daarnaast zelfs voor dat ze eeuwig kunnen leven.

OM TE ZINGEN

Zing met elkaar het derde couplet van het projectlied. Of zing met elkaar In het huis van de Vader (Elly en Rikkert) <https://www.youtube.com/watch?v=w5Mmp3tkh14>

of Jezus is de weg (Marcel Zimmer). <https://www.youtube.com/watch?v=zAOK5PrZ2vs>

Jezus is de weg (popcorn) <https://www.youtube.com/watch?v=Wgs8jHUOStM>

OM TE DOEN

Kruisweg

Jezus is de weg, bij Hem is de waarheid en bij Hem is het leven. Hij weet als geen ander dat zijn leven erg zwaar wordt door lijden en het kruis heen. De kinderen verbeelden dit in een collage.

Wat heb je nodig? Per kind: - een vel stevig zwart papier A3-formaat - een wit potlood En verder: - gekleurd papier - lijm - scharen - verschillende soorten materialen (doppen, kurk, watten, zand, lollystokjes, zachte stof, papieren bloemetjes, regenboogpapier)

Aan de slag: - De kinderen maken van gekleurd papier een kruis en plakken het kruis op het zwarte karton. - De kinderen tekenen met wit potlood de randen van een weg naar het kruis (een rechte weg, kronkelweg, enzovoort) - De kinderen verdelen het midden van de weg in getekende vlakken. - De kinderen plakken in elk vlak een ander materiaal om zo in beeld te brengen dat de weg die Jezus moest gaan, geen gemakkelijke weg was.



Woonruimte

Jezus zegt dat in het huis van zijn Vader plaats is voor heel veel mensen. De kinderen vouwen van papier een huisje. Als ze het huisje 'openen', lezen ze de Bijbeltekst die bij dit verhaal hoort.

Wat heb je nodig? Per kind: - het werkblad op dikker papier - een schaar En verder: - potloden en stiften - dubbelzijdige tape (Werkblad zie onderaan dit document)

Aan de slag: - De kinderen knippen het huis langs de kniplijnen uit. - De kinderen tekenen zelf de deur, het huisnummer, de ramen, de dakpannen, enzovoort. - De kinderen kleuren het huis verder in. - De kinderen vouwen de vouwlijnen. - De kinderen plakken de tape op de aangegeven plakranden en plakken de randen aan elkaar vast.

Jezus is de weg

Tomas vraagt langs welke weg Jezus gaat. Jezus' weg gaat naar het kruis. Jezus noemt zichzelf ook de weg naar de Vader. Lukt het de kinderen om de weg in deze puzzel te volgen via het kruis?

Wat heb je nodig? Per kind: - het werkblad (onder aan dit document) - een potlood **Aan de slag:** - De kinderen maken de puzzel. - Waarom ging de weg van de mensen naar de Vader via het kruis in deze puzzel? - De kinderen plakken in elk vlak een ander materiaal om zo in beeld te brengen dat de weg die Jezus moest gaan, geen gemakkelijke weg was.

FILMPJE VAN DE ZONDAG

<https://youtu.be/H4Vf2Tq-IDc> of scan deze QR Code



ENQUÊTE

Graag vragen wij aandacht voor het volgende:

In de week van 21 en 28 maart zullen we een link in de KINDER-zondagsbrief en de TIENER-krant meesturen voor een anonieme enquête. We zouden het zeer op prijs stellen als u die zou willen invullen voor ons. Er zijn meerdere inzendingen mogelijk per adres dus iedereen die hem leest kan hem invullen.

We zijn benieuwd of het leuk is om te lezen, er dingen missen, ideeën voor verbetering zijn enz.

We horen graag uw, jouw mening!!

Johannes 14:1-7 | Jezus is de weg naar de Vader

WOONRUIMTE



Jezus is de weg

Jezus is de weg

